

Sang nr. 1:

KARMA

Måske var du en regnorm i dit tidlige liv?
Måske var du en tynd fakir der sa' både AV og PIV?
Måske var du et svin mod dem du ikke ku' li'
og spyttede på folk der helt uskyldigt gik forbi?

Der' no'n der går og mukker for de fatter ikke helt
hvorfor alverdens goder er så ulige fordelt.
Det' klart at hvis din sjæl er så beskidt som et latrin
bli'r du genfødt som en gris hvis du har været et svin

La' vær' og spark din gamle mor
La' vær' og snyd din ven
For skæbnen husker hva' du gjor'
når du bli'r født igen
La' vær' og pin en edderkop
for den ka' godt bli' stødt
Og du får edderkoppens krop
når du igen bli'r født!
Det' KARMA - KARMA

Men hvis du er barmhjertig ka' du måske bytte plads
med vores Maharajah - du skal bo på hans palads
og skæbnen den vil sørge for retfærdigheden sker
han ender som en bunke abelort på gaden her

La' vær' og spark din gamle mor
La' vær' og snyd din ven
For skæbnen husker hva' du gjor'
når du bli'r født igen
Træd ikke på en hellig ko
for den ka' godt bli' stødt
Du havner på et lavt niveau
når du igen bli'r født

Vi fødes, går til grunde og bli'r atter født igen
Ja, alle vores gerninger de førte os herhen
Det er din egen skyld du bor i denne her kloak!
Måske bli'r du en kobra eller bar' en kakerlak?

La' vær' og spark din gamle mor
La' vær' og snyd din ven
For skæbnen husker hva' du gjor'
når du bli'r født igen
La' vær' og kvas en kakerlak
for den ka' godt bli' stødt
Du bli'r en kakerlak som tak
når du igen bli'r født
Det' KARMA, KARMA!

Sang nr. 2:

SHIVAS HÆNDER

Shivas arme:

**Læg din skæbne i Shivas hænder
Adlyd ham blindt og han frelser dig
Modtag den kærlighed Shiva sender
Følger du ham går du lysets vej**

Shiva:

**Men går du mod ham - føl hans vrede
Du har vækket tigeren fra den døs**

Shivas arme:

Nu skal men'skets ondskab holdes nede

Shiva:

Shiva er retfærdig - men nådesløs

Shivas arme:

**Der er nåde i Shivas hænder
Tilbed ham ydmygt og ær hans navn
Modtag den nåde som Shiva sender
og gå til ro i hans trygge favn**

Shiva:

**Men går du mod ham - føl hans vrede
Du har vækket tigeren fra den døs**

Shivas arme:

Nu skal men'skets ondskab holdes nede

Shiva:

Shiva er retfærdig - men nådesløs (*Kali står pludselig foran Shiva.*)

Sang nr. 3:

Seth:

FØDT I RENDESTENEN

Som barn ble' jeg fundet
Min mor var forsvundet
Jeg måtte leve af maden
som var affald fra gaden
Klar dig sel' - klar dig sel'
Hva' har Shiva egn'tlig gjort for mig?

+hans folk:

Hvem tror vi er lige?
Vi kender de rige
I byens stinkende kroge
gælder tiggernes love:
Klar dig sel' - klar dig sel'
Hva' har Shiva egn'tlig gjort for os?

Født i'n rendesten
Var bare i vej'n
men jeg er min eg'n!

Nogen får og nogen ta'r
Nogen be'r og får et svar
Jeg har stjålet alt jeg har
Jeg' ka' li' min levevej
Shiva - du misunder mig
Jeg er mere fri end dig

Seth:

Hva' ska' jeg me' Guden
Jeg klarer mig uden
Og hvem tror I bli'r tilbage
af de stærke og svage?
Klar dig sel' - klar dig sel'
Hva' har Shiva egn'tlig gjort for mig?

+hans folk:

Født i'n rendesten
Var bare i vej'n
men jeg er min eg'n!

Nogen får og nogen ta'r
Nogen be'r og får et svar
Jeg har stjålet alt jeg har
/:Jeg' ka' li' min levevej
Shiva - du misunder mig
Jeg er mere fri end dig:/

Sang nr. 4:
Maharajahan:

HOVEDLØS GERNING

Da jeg var en lille dreng, der syn's jeg min far var streng
Jeg smed ham i graven og scorede arven
Så ka' han lær' det

Prins Rani:

En skrædder sku' sy mig en dragt der viste mig i min pragt
Jeg ku' ikke li' den – og kvalte ham i den
Så ka' han lær' det

Begge:

Nogen syn's det' en hovedløs gerning
Men koft ind til en suppeterning:

Hovedsagen er at det er dumt at miste ho'det
- det sker hvis du generer far og søn
Man ka' si' det' hul i ho'det - men det ligger nok i blodet
Uden ho'de er du sikkert mere køn
Så ka' de lær' det, lær' det
Når de ikke læng're ka' grine
Så ka' de lær' det, lær' det
og de kom af med deres hovedpine!

Maharajahan:

En kunstner der had' min gunst – foræred' mig noget kunst
Jeg syn's det var rodet – så misted' han ho'det
Så ka' han lær' det

Prins Rani:

Min Nanny sagde NEJ, det si'r man bare ik' til mig
Så svinged' jeg sværdet- og hun misted' bærret
Så ka' hun lær' det

Begge:

Så længe vi har herredømmet
er det os der slår ho'det på sømmet

Hovedsagen er at det er dumt at miste ho'det
- det sker hvis du generer far og søn
Man ka' si' det' hul i ho'det - men det ligger nok i blodet
Uden ho'de er du sikkert mere køn
Så ka' de lær' det, lær' det
Når de ikke læng're ka' grine
Så ka' de lær' det, lær' det
Og de kom af med deres hovedpine!

Kor:

Vi si'r: a' me' ho'det ...etc.

Begge:

Hovedsagen er at det er dumt at miste ho'det
- det sker hvis du generer far og søn
Man ka' si' det' hul i ho'det - men det ligger nok i blodet
Uden ho'de er du sikkert mere køn
Så ka' de lær' det, lær' det
Når de ikke læng're ka' grine
Så ka' de lær' det, lær' det
og de kom af med deres hoved- af med deres hoved- af med deres hovedpine

(Far og søn går ud. Alkymisten og Anjali ser på hinanden.)

Sang nr. 5:
Prinsesse Pari:

ÆGTEMÆND
Min mand skal vise mig respekt
og vide vi er lige
Og ik' forlange jeg' perfekt
men en helt almind'lig pige
Og hvis vi har et skænderi
så svar' jeg igen
Men sig hvor mange kender I
af den slags ægtemænd?
Den mand som jeg vil giftes med
han findes ikke noget sted!

Kiri:

Min mand skal ha' penge og magt
og rigdom og pragt
Og ser han nogenlunde ud
så vil jeg vær' hans brud
Jeg gør de ting han be'r mig om
Det skylder man sin gom!
Den mand som jeg vil giftes med
skal gi' mig tryghed, ro og fred!

Manju:

Min mand han ved hvo'n han gør mig glad:
han sørger for der er rig'ligt mad
Tikka masala, chicken med chutney, karry og ris
En lammeret med chili gør en hustru villig, værs'go og spis
Samosa og Basmati
så bli'r fru'n uartig
for mad gør damen glad
Den mand som jeg vil giftes med
er én der si'r: vær'go og æd!
skal gi' mig tryghed, ro og fred!
han findes ikke noget sted!

Alle tre:

Manju:

Kiri:

Pari:

Sang nr. 6:

Isha:

DRØMME

Drømmer, drømmer
om at vågne op som en pige der bar' har alt
Ønsker, ønsker
at jeg kunne opleve det' jeg har fået fortalt

Hvis bar' jeg fik lov til at leve en dag
som en anden end hende jeg er
Lukker tit øjnene, drømmer mig væk,
men jeg ved godt jeg stadig er her

Gå med perler, silke,
spise al den mad jeg vil ha'
Danse, lege,
La' mig prøve bare en dag

Nidra:

Drømmer, drømmer
om at vågne op som en pige der bar' er fri
Ønsker, ønsker
at jeg selv bestemte og kun gjorde det' jeg ku' li'

Begge:

Hvis bar' jeg fik lov til at leve en dag
som en anden end hende jeg er
Lukker tit øjnene, drømmer mig væk,
men jeg ved godt jeg stadig er her

Tænk hvis nu at no'n vil' lytte
Tænk hvis vi fik lov at bytte
Tænk hvis jeg ku' leve som dig

Tænk hvis nu vi var den anden
Bytted' roller med hinanden
så vi' livet være en leg

Men det' ...bare ... drømme
føler mig så lille og svag
Ønsker ønsker
Lad mig prøve bare en dag

Sang nr. 7

Anjali:

ELEFANTGUDEN

En dag kom Shiva hjem – han havde rejst i flere år
og fandt sin hustru med en dreng med meget lækkert hår
Han hugged ho'det af ham – nu var han knap så køn
Men Shivas hustru sagde vredt: ”Det var din egen søn!”
Da måtte Shiva ud og spørge alle verdens dyr
om de vil' skænke deres ho'de til den unge fyr

Indira:

Men alle dyr han spurgte sagde nej før de forsvandt
Omsider fik han ja fra en barmhjertig elefant
Så Shivas søn fik ho'det og så ret fantastisk ud
og elefanten fik en gave af en lettet gud:
for Shiva skænked' klogskab til det store snabeldyr
Og sid'n har elefanten vær't en ret fornuftig fyr

Anjali:

Ganesha hedder Shivas søn – et kosmisk mesterværk
Er klog og vis som elefanten, blid og meget stærk

Indira:

En Gud for visdom, dannelse og held
og som symbol på ydmyghed så si'r det da sig sel'

Anjali:

Ganesha rider på en mus – et ydmygt lille dyr
og sel'om den er lille er en mus en hurtig fyr

Begge:

Sang nr. 8:

Kali:

TIDEN

I men'sker har travlt
så angst for at spille jeres tid
men syn's at dagen føles lang
I hader forfald
de rynker og ar som livet har gi't
I frygter at alting går sin gang

Kali + arme:

Men du har dit liv til det' passé
Burde la' tiden gå
men som du vil - jeg la'r det ske
Tiden skal gå i stå

Kali:

I men'sker er angst
og tænker på jeres død med gru
I frygter at alt med ét er slut
I ser jer tilba'
og glemmer at leve her og nu
At nyde hvert eneste minut

Kali + arme:

Men du har dit liv til det' passé
Burde la' tiden gå
men som du vil - jeg la'r det ske
Tiden skal gå i stå

Sang nr. 9:

Khan:

VI ER ALLE MENNESKER

Hjemme
mellem men'sker du kender
blandt familie og venner
ka' du føle dig tryk

Ude
er der ikke som hjemme
og du frygter det slemme
der kan ske bag din ryg

Du bli'r utryk ved en fremmed
som du møder langt fra hjemmet
Én der ikke ligner dig er skræmmende og fylder dig med frygt

Hvad mon der gemmer sig
bag det der skræmmer dig?
I ved vel godt
vi er men'sker li'som jer
Vi passer på dem vi holder a'
Vi har sejre og nederlag
Ka' føle og mærke
Vi' svage – vi' stærke
Vi' alle sammen mennesker

Alle:

Men'sket
Ka' vær' ondt eller kærligt
Alle kan noget særligt
Hver og én er speciel

Ingen
kom til verden som lige
No'n er styrtende rige
andre fødes med gæld

Khan + børn:

Vi er børn der bor på gaden
Prøv at se om bag facaden
Inde bag de sultne øjne kan I måske genkende jer sel'?

Alle:

Under det slidte tøj
Bag vores skidt og mæg
Så ved I godt
vi er men'sker li'som jer
Vi passer på dem vi holder a'
Vi har sejre og nederlag
Lever for hver dag
ka' føle og mærke
Vi' svage – vi' stærke
Vi' alle sammen mennesker

Sang nr. 10
Alkymisten:

TALENT

Jeg har været ung som jer
tro'de jeg ku' alt
Had' en vild umæt'lig tørst
Drømte om at være størst
Ingen regler gjaldt

Følte mig uend'lig klog
men jeg var en nar
Syntes noget stort sku' ske
Hele verden skulle se
hvem og hvad jeg var

Ville ikke lytte,
Jeg var stædig, jeg var stejl
Nu' jeg blevet kloger'
Jeg har lært af mine fejl

Prøv og lær
Bare lær
I må kalde mig for sær
Men la' vær'
med at glemme hvem I er
I har fået no'n talenter - brug dem til at gøre gavn
Så' der mange der vil smile når de hører jeres navn
Prøv og lær
Men la' vær'
med at glemme hvem I er

Dengang var jeg sikker på
skæbnen var med mig
Folk jeg mødte på min vej
skulle gerne vende sig
og beundre mig

Havde nok i mit talent
Lukked' ingen ind
Hørte aldrig andres svar
Indså ikke at jeg var
både døv og blind

Jeg var magtbegærlig
Ville skabe noget stort
Nu' det tid at råde bod
på alt det jeg har gjort

Prøv og lær
Bare lær
I må kalde mig for sær
Men la' vær'
med at glemme hvem I er
I har fået no'n talenter - brug dem til at gøre gavn
Så' der mange der vil smile når de hører jeres navn
Prøv og lær
Men la' vær'
med at glemme hvem I er

Sang nr. 11:

Mahatma Gundi:

ELSK DIN FJENDE

Slår en bølle med en kølle?
Truer nogen dig med bank?
Kalder én dig fej og sølle?
Kommenterer én din stank?
La' dem kradse - la' dem rive
La' dem bide eller nive
Du må aldrig gøre modstand, aldrig slå igen
Ved en ikke-vold'lig handling
sker der pluds'lig en forvandling:
Din voldelige fjende bli'r en ikke ikke-vold'lig ven

+ *tilhængere:*

Elsk din fjende
Kys din bøddel
skønt det rager ham en tødde
La' ham puffe, la' ham sparke, slå dig ned
Fri for angst, fri fra vrede
Hold din' aggressioner nede
og til slut så vil du vække hans samvittighed
Alt levende er helligt, man må ikke slå ihjel
Dem der piner andre men'sker piner allermest sig sel'
La' dem true - la' dem buhe - la' dem stik' dig en flad
Be' om lov at få en lussing hvor den første sad

Hvorfor rende rundt og hade
Hvorfor fise rundt og slås?
når vi kunne være glade
og gå rundt og hygge os.
Hvis de nu bli'r lidt for frække
ka' vi bare sultestrejke
Når din fjende ser du lider vil han føle skam

Ved en ikke-vold'lig handling
sker der pluds'lig en forvandling:
Din voldelige fjende bli'r et ikke vold'ligt lam

+ *Kor*

Elsk din fjende
Kys din bøddel
skønt det rager ham en tødde
La' ham puffe, la' ham sparke, slå dig ned
Fri for angst, fri fra vrede
Hold din' aggressioner nede
og til slut så vil du vække hans samvittighed
Alt levende er helligt, man må ikke slå ihjel
Dem der piner andre men'sker piner allermest sig sel'
La' dem true - la' dem buhe - la' dem stik' dig en flad
Be' om lov at få en lussing hvor den første sad

Sang nr. 12:

ÆGTE KÆRLIGHED

Alle:

Kærlighed kærlighed

Danserinder:

**Hun har ikke valgt sin mand for det har andre gjort
men det gælder om at sige ja når man bli'r spurgt**

Alle:

Kærlighed kærlighed

Danserinder:

**Og det er en ære at sku' giftes med en Prins
Hun skal ikke tænke - bare smile pænt imens**

Alle:

**Kærlighed (kor: Det er så ægte, de' perfekte for hinanden)
Kærlighed (kor: Det er så ægte, de' perfekte)**

**/:Kærlighed (kor: Hun fik den Prins hun skulle ha')
Kærlighed (kor: Og han har vist at han har smag)
Kærlighed (kor: Hun bli'r så lykkelig - i dag)
Kærlighed (kor: Det er så ægte, de' perfekte)://**

Alle drenge:

**De ska' ha' hinanden – ægteskabet er perfekt
Hun ska' føde drengebørn og sikre Prinsens slægt
Kærlighed kærlighed**

Alle:

Kærlighed kærlighed

Alle drenge:

**Hun bør la' sig underkaste som en kasteløs
Hun er en Prinsesse ik' en tarv'lig tiggertøs**

Alle:

**Kærlighed (kor: Det er så ægte, de' perfekte for hinanden)
Kærlighed (kor: Det er så ægte, de' perfekte)**

**//:Kærlighed (kor: Hun fik den Prins hun skulle ha')
Kærlighed (kor: Og han har vist at han har smag)
Kærlighed (kor: Hun bli'r så lykkelig - i dag)
Kærlighed (kor: Det er så ægte, de' perfekte)://**

Alle:

**De er unge – de er smukke – de er styrtende rige
Ka' man tænke sig en bedre skæbne for en pige?
Bare smile – bare glemme – danse uden stop
Ikke tale – ikke føle – ikke kaste op**

Kærlighed kærlighed

**Alt er li' så smukt og ægte som et gammelt digt
og hun følger ham i døden, det er hendes pligt**

Alle:

**Kærlighed (kor: Det er så ægte, de' perfekte for hinanden)
Kærlighed (kor: Det er så ægte, de' perfekte)
(omkvæd)**

Sang nr. 13

Kim:

MIT VALG

La' vær' at fortælle mig hvad jeg skal mene
Alle si'r hvad jeg skal og ikke skal
Gå jer's vej – la' mig bare vær' alene
Jeg vælger slet ik' at vælge
Det' mit valg!

I' så kloge – men jeg' ikke klar
I ved alting – men kender I mit svar?
For ligegyldigt hvad jeg nu gør
lever nogen – mens andre dør

La' vær' at fortælle mig hvad jeg skal mene
Alle si'r hvad jeg skal og ikke skal
Gå jer's vej – la' mig bare vær' alene
Jeg vælger slet ik' at vælge

Jeg har ikke bedt om dette her!
Jeg har ikke valgt at ende her – alene
Hva' vil I gøre hvis jeg bare skred
lod mig falde og rev hele verden med?

La' vær' at fortælle mig hvad jeg skal mene
Jeg ved godt hvad jeg skal og ikke skal

Sang nr. 14:

Liv:

Isha og Nidra:

HAPPY ENDING

Syn's du him'len den er grå
Ser du et uvejr nærme sig
La' det komme – la' det gå
for der er bedre vejr på vej

Alle:

Er du bange for at regnen slukker
allersidste gnist
Så ræk hånden ud imod andre
Det ka' ende godt til sidst

Piger:

og bli' en Happy Ending

Det bli'r en Happy Ending

Alle:

til en Happy Ending!

Kim/Nikoline R

Syn's du skæbnen den er hård
og der' er stenet på din vej?
Khan: Sker det tit du ik' forstår
at livet driller netop dig?

Alle:

Sel' i eventyr'ne får man ikke
Bare skat og slot
Man må gøre noget for andre
før end det kan ende godt

Piger:

og bli' en Happy Ending

Det bli'r en Happy Ending

Alle:

**til en Happy, Happy....
Ending!**

Piger:

/:Det bli'r en Happy Ending

Det bli'r en Happy Ending

Alle:

**til en Happy, Happy
Ending!**

Drenge:

**Så kig dig omkring
og se de andre der har det li'som dig
Ja, kig dig omkring
Der' altid én du kan hjælpe lidt på vej**

Drenge:

**Så kig dig omkring
og se de andre der har det li'som dig
Ja, kig dig omkring
Der' altid én du kan hjælpe lidt på vej**

Drenge:

**Så kig dig omkring
og se de andre der har det li'som dig
Ja, kig dig omkring
Der' altid én du kan hjælpe lidt på vej:/**