

# Sange fra ”Robin Hood”

---

*Sang nr. 1:*

## MODER NATUR

*Agrona:*

Moder Natur  
Du har skænket os alt  
Du har skabt os med din magi  
Moder Natur  
selv de blade der faldt  
ved vi har stor værdi  
Du er vor mor  
Gavmild og stor  
Vækked’ det liv der sov  
Træet slog rod  
her for din fod  
midt i den grønne skov

*+ Druider:*

Moder Natur  
Du er lys, du er leg  
Du er luften, der ånder fred  
Moder Natur  
vi vil værne om dig  
varsomt i ydmyghed

*Lærlinge:*

La la la ....

*Druider:*

Med grene og med blade, med blomster og med bær  
vi takker jordens Moder for miraklerne der sker  
Vi ta’r imod de gaver, du gavmildt deler ud  
Vi lytter til din stemme, og vi lyder dine bud

*Lærlinge:*

Styrke og kraft  
Bladenes saft  
Følger naturens lov  
Træernes top  
rækker derop

*+ Druider:*

Midt i den grønne skov  
Moder Natur  
Men’skeheden er så svag  
har så let ved at slå ihjel  
Moder Natur  
Men forsvinder du en dag  
går vi til grunde selv

*Sang nr. 2.*

**100 PROCENT PRINS**

*Prins John:*

*Er I klar?  
Så kører det!  
Yeah!  
Denne her er til alle jer, der har fattet hvad det hele drejer sig om!  
Alle jer der elsker mig.*

*Alle:*

**Det her er ti procent VILJE, det er tyve procent MOD  
Tredive procent LÆKKERHED, der elsker at se BLOD  
Fyrre procent YEAH og nul procent ØV  
Hundred' procent SUPERPOWER PRINS der sparker RØV!**

*Prins John:*

**Hey, brormand, dit liv har altid vær't supernemt  
men snart er navnet Løvehjerte fuldstændig glemt  
Du soled' dig i andres blikke og ført' dig frem  
og hvis nogen sagde "hils din bror" så sa' du "hvem?  
Så træt af du rendte rundt og altid sku' belære mig  
og du sku' altid blære dig og alle ville være dig  
Dyrket af damer - beundret af far og mor  
Ja, du var bar' nummer ét - så pyt med din bror!**

*Alle:*

**Det her er ti procent VILJE, det er tyve procent MOD  
Tredive procent LÆKKERHED, der elsker at se BLOD  
Fyrre procent YEAH og nul procent ØV  
Hundred' procent SUPERPOWER PRINS der sparker RØV!**

*Prins John:*

**Så skred du til Jerusalem - og kæmped' halleluja  
ble' hele landets hero - sikke en ridder - sikke en uha  
Slagtede de vantro - så ku' de lære det  
Du dyrkede korset men gad sgu ikke sel' bære det  
Lillebror ble' på vor's slot, sa' jeg vor's? Nu det mit!  
Jeg smadrer dem der nævner dit navn - så hallo, det sker ik' så tit  
Pir'ne slås om min krop, men jeg si'r "stop tøser, stop!"  
For jeg har valgt den rette Lady, og hun ve' jeg' i top:**

*Alle:*

**Det her er ti procent VILJE, tyve procent MOD  
Tredive procent LÆKKERHED, der elsker at se BLOD  
Fyrre procent YEAH og nul procent ØV  
Hundred' procent SUPERPOWER PRINS der sparker RØV!**

**Ti procent VILJE, tyve procent MOD  
Tredive procent LÆKKERHED, der elsker at se BLOD  
Fyrre procent YEAH og nul procent ØV  
Hundred' procent SUPERPOWER PRINS der sparker RØV!**

*Sang nr. 3:*

**MERE TID**

*Robin:*

**Far - jeg sværger ved din grav  
at løfte denne tunge arv  
Sorgen føles som et slag  
men jeg får min hævn en dag**

*Jackie:*

**Men du hævner bedst din far  
hvis du ta'r med os væk herfra**

+ *Nida:*

**Rank nu ryggen, grib dit sværd  
Du skal hævne den du havde kær  
Vi vil vinde denne strid  
men vi har brug for mere tid**

*Robin:*

**Søster, lever du endnu?  
Min sjæl er flået helt itu  
Jeg hører langt, langt væk dit råb  
Lad mig tro at der er håb**

*Jackie:*

+*Nida:*

**Vi står sammen - stol på os  
Ved din side vil vi begge slås**

*Alle tre:*

**Rank nu ryggen, grib dit sværd  
Du skal hævne den du havde kær**

*Robin:*

**Jeg føler hadet i mit bryst  
Men jeg må tøjle denne lyst**

*Alle tre:*

*Nida:*

**Vi vil vinde denne strid  
men vi har brug for mere tid ...**

**Sang nr. 4:**

**MAND DIG OP**

*Rosalinde:*

Langt ude i skoven lå et lille bjerg, aldrig så jeg så dejligt et bjerg,  
bjerget ligger langt ude i skoven

+ *Grønklædte:*

Mand dig op  
Bar' mand dig op  
Ja, mand dig op  
Det' langt langt ude

*Rosalinde:*

Nu ska' vi ha' en mandfolkesnak  
Til en tøsedreng si'r vi ellers tak  
Er du lidt for gimpet og temmelig hys?  
Er du bar' en bimbo - så klap i og vær tys

+ *Grønklædte:*

Du løber som en pi', du tuder som en tøs  
Du elsker pigefnidder - og du hvisketisker løs  
Du vimser bare rundt og knævrer som en gås  
bli'r mopset bar' fordi at nogen klasker til din mås

Mand dig op  
Bar' mand dig op  
Ja, mand dig op  
Det' langt langt ude  
Piger er søde, blide og bløde  
Piger de fniser - drenge de fiser  
Hun ska' vær' lydig, stille og dydig  
Hvis hun er villig, er hun for billig  
Det' da bare langt ude i skoven!

*Rosaline:*

Uhu - hva' har du nu i ærmet  
Åh nej - nu bli'r du tøs'fornærmet  
Uh ja - en hjernedød blondine  
Åh nej, - drop den sure mine

+ *Grønklædte:*

Du løber som en pi', du tuder som en tøs  
Du elsker pigefnidder - og du hvisketisker løs  
Du vimser bare rundt og knævrer som en gås  
bli'r mopset bar' fordi at nogen klasker til din mås

//:Mand dig op!  
Bar' mand dig op  
Ja, mand dig op!  
Det langt langt ude :/

**Sang nr. 5.**

**I DJÆVELENS FODSPOR**

*Tenebro, Umbro, Sango:*

**Ba-da-ba-ba ... ohhhh - ah!**

*Mortiane:*

**Da det skete  
mærkede jeg gysset  
Da jeg valgte mørket  
så jeg end'lig lyset**

**Og man må dyrke  
de mørke kræfter - sætte blodspor  
med viljestyrke  
når man vil gå i Djævlens fodspor**

*Alle:*

**De evner som man fødes med  
Dem vælger hverken du eller jeg  
Du voksr op og må afsted  
men du bestemmer selv hvilken vej**

*Tenebro, Umbro, Sango:*

**Ba-da-ba-ba ... ohhhh - ah!**

*Mortiane:*

**Magtens sødme  
fylder mine årer  
Jeg foragter svaghed  
Græder tørre tårer**

**Blev frosset ude  
for folk de frygted' mine kræfter  
Men hør dem tude  
Nu tør de kun at lytte efter**

*Alle:*

**De evner som man fødes med  
Dem vælger hverken du eller jeg  
Du vokser op og må afsted  
men du bestemmer selv om du vil  
smage magten**

*Mortiane:*

**Smage magten**

*Tenebro, Umbro, Sango:*

**Ba-da-ba-ba ...**

*Mortiana:*

**Når man går i Djævlens fodspor  
Når man går i Djævlens fodspor  
Når man går i Djævlens fodspor**

*Sang nr. 7.*

**EN HVID PIL**

*Lille Johnna:*

Jeg er ung og jeg har masser af kræfter  
plus en virk'lig, virk'lig go' forstand  
Jeg vil gør' en forskel nu  
Men folk si'r: "Ta' det roligt du!  
Du drømmer om at ændre vores land?"

*Muck:*

Men det ka' du roligt skyd' en hvid pil efter!  
Du ved det kommer aldrig til at ske

*Erin:*

Der sker uretfærdighed  
det kommer ikke nogen ved

*Muck og Erin:*

Bare lad som om du ik' ka' se"

*Jackie:*

Jeg ka' læse bøg'r og snørklede skrifter  
selvom jeg er født i fattigdom  
Jeg vil bli' til nåd' en dag  
Men folk si'r: "Du ska' slappe af  
Det er da noget pjat at drømme om!"

*Alle 4:*

Næ - det ka' du roligt skyd' en hvid pil efter!  
Vælg den lige vej for den er nem  
Vi andre har for længst forståd'  
La' vær' at tro at du er nåd'  
Andre bøjer nakken - gør som dem!"

*Erin:*

Jeg vil ha' - vi er lige  
Hvad enten vi er drenge eller pi'r

*Muck:*

Når jeg si'r - vi ka' bli'e  
lige hva' vi vil - så er det folk de si'r:

*Lille Johnna:*

"Det ka' du roligt skyd' en hvid pil efter  
Affind dig med skæbnen - det er let"

*Alle 4:*

Og vi lytter med et smil  
Griber vores hvide pil  
Så gå i dækning  
for vi satser på at ramme plet!

**Sang nr. 8:**

**BARNDOMSVENNER**

*Lady Marian:* Du bed, og du rev totter af mit hår  
Du sparked' når jeg viste mig  
Ga' mig blå og lilla mærker  
Og du slog og jeg ka' huske som i går  
Du ga' mig hestebid på begge lår

*Begge:* For du vidste jeg var stærker'

*Lady Marian:* Du  
*Robin:* Jeg  
*Begge:* var som nat og dag  
Ku' aldrig slappe a'!

*Begge:* For du råbte og skreg  
Og du sladred' om mig  
Og begge mine arme vred du rundt  
Du var hidsig og vild  
Ha'de øjne som ild  
Og du stopped' ikke selvom det gjord' ondt!  
Og du nød det hvert sekund!

*Robin:* Du ville altid kysse mig  
Jeg prøved' på at løb' min vej  
Du tog aldrig nej for nej

*Lady Marian:* Men vidste du hvad jeg tænkte på?  
*Robin:* Hvad tænkte du mon på?  
*Begge:* Du var helt umulig at forstå  
Altså dengang vi var små

*Lady Marian:* Du  
*Robin:* Jeg  
*Begge:* var som nat og dag  
Ku' aldrig slappe a'!

*Robin:* Du sagde altid nej  
*Lady Marian:* Sku' altid drille mig  
*Begge:* Du var helt ufat'lig stædig  
Og du tro'de jeg ku' li' dig!

*Begge:* For du råbte og skreg  
Og du sladred' om mig  
Og begge mine arme vred du rundt  
Du var hidsig og vild  
Ha'de øjne som ild  
Og du stopped' ikke selvom det gjord' ondt!  
Og jeg nød det hvert sekund!

**Sang nr. 9.**

**OPBLÆST**

*Søster Tuck:*

**Højt på magtens tinder  
sker det at man finder  
en der er så opblæst, man får gåsehud**

*De Grønklædte:*

*Huuuuu!*

*Søster Tuck:*

**Hvis man fjerned' proppen  
fra et sted i kroppen  
ku' den varme luft få lov at fise ud**

*De Grønklædte, Sean:*

*Pffffff!*

*Søster Tuck:*

**Hvis nåd' bli'r pustet op  
er det vigtigt at si' stop**

*De Grønklædte, Sean:*

*Hey, stop!*

*Søster Tuck:*

**når der ik' er plads til mere  
ellers ka' det eksplodere!**

*De Grønklædte, Sean:*

**Hva' er det vi har?  
En opblæst nar!**

*Søster Tuck:*

**Surt og ha' en leder  
der synes han er feder'  
end os andre når han si'r hvor vi skal hen**

*De Grønklædte, Sean:*

*Hvor?*

*Søster Tuck:*

**Føler han er kloger'  
alt imens han lover  
han vil gøre hele landet ...  
great again!**

*+De Grønklædte, Sean:*

*Søster Tuck:*

**Hvis nåd' bli'r pustet op  
er det vigtigt at si' stop**

*De Grønklædte, Sean:*

*Hey, stop!*

*Søster Tuck:*

**når der ik' er plads til mere  
ellers ka' det eksplodere**

*De Grønklædte, Sean:*

*//:Hva' er det vi har? En opblæst nar! ://*

*Søster Tuck:*

**Skal han væk fra toppen  
husk så det med proppen  
Han skal ikke blæse på os andre mer'**

*De Grønklædte:*

*Nej!*

*Søster Tuck:*

**Lyt nu til fornuften  
Hel're rense luften  
end at vente på det hele eksplodér'**

*De Grønklædte, Sean:*

**Og han pusted' - og han pusted' - og han pustedede sig op!  
Og det ender, ja, vi ved jo alle hvo'n  
Hvo'n det går den dumme skid - Prins John!**

*Alle:*



*Sang nr. 10.*

**DU HELLIGE MISTELTEN**

*Lærlinge:*

Du hellige mistelten  
Du hellige mistelten  
Vi takker for livet  
ta'r intet for givet  
Hellige mistelten

*Alle:*

Du hellige mistelten  
Du hellige mistelten  
Snart mærker vi kraften  
styrken fra saften  
Hellige mistelten

*Miran:*

Et lille frø i't mælkehvidt bær  
om foråret spirer du her  
Du er skrøb'lig, følsom og sart  
men får styrke og spredes som art  
Symbol for de mirakler der sker  
Så grøn om det fryser og sner  
Hvem sku' tro en plante så fin  
har en helbredskraft li' som din?

*Lærlinge:*

*Alle:*

Du hellige mistelten  
Du hellige mistelten  
Vi takker for livet  
ta'r intet for givet  
Hellige mistelten  
Du hellige mistelten  
Du hellige mistelten  
Snart mærker vi kraften  
styrken fra saften  
Hellige mistelten

*Lærlinge og Druider:*

Gi' os styrke, gi' os fred  
Lær os overbærenhed  
Gi' os søvn og sjælero  
Og lad kærligheden gro

*Alle:*

Du hellige mistelten  
Du hellige mistelten  
Vi takker for livet  
ta'r intet for givet  
Hellige mistelten  
Du hellige mistelten  
Du hellige mistelten  
Snart mærker vi kraften  
styrken fra saften  
Hellige mistelten

*Sang nr. 11.*

**PRØV LØKKEN**

*Sheriffen:*

Løkken er hverken gods eller guld  
Hvorfor er løkken så lunefuld?  
Løkken den venter, har du nok tænkt  
Hvis du gør oprør, så bli'r du hængt  
Stik mig nu et smil - ikke så nervøs  
Gi' mig bar' en high-five og et fingerkys  
Hvis du retter ind - uden ukvemsord  
overlever du såmænd din gamle mor  
Ellers ka' du prøve løkken  
Nakken får et lille knæk  
men se det positive al din hovedpine  
den er væk!

*Sheriffens folk:*

Stik ham nu et smil - ikke så nervøs  
Gi' ham bar' en high-five og et fingerkys  
Hvis du retter ind - uden ukvemsord  
overlever du såmænd din gamle mor  
Ellers ka' du prøve løkken  
Nakken får et lille knæk  
men se det positive al din hovedpine  
den er væk!

*Basil:*

Stop nu al det pjat  
Bar' betal din skat  
så du stadigvæk ka' brug' din gamle hat

*Sean:*

Stik ham bar' en flad - ikke så nervøs  
Vis ham bar' din bare - den ka' han gi' kys  
Sminker han sin kind - gør det ikke spor  
han er stadig grim som Fandens oldemor  
Vi ku' la' ham prøve løkken  
Nakken får et lille knæk  
men se det positive pluds'lig si'r Sheriffen  
ik' et kvæk

*Sheriffen:*

Du' modig, lille ven, men straffen er på vej  
Og ingen her tør vove på at tale li'som dig! Vel??

*Lille Johnna:*

*Jackie:*

*Alle:*

Stik ham bar' en flad - ikke så nervøs  
Vis ham bar' din bare - den ka' han gi' kys  
Sminker han sin kind - gør det ikke spor  
han er stadig grim som Fandens oldemor  
Vi ku' la' ham prøve løkken  
nakken får et lille knæk  
men se det positive for nu si'r Sheriffen  
ik' et kvæk

*Basil:*

**Ja, se det positive for nu si'r Sheriffen  
ik' et kvæk ...**

*Sang nr. 12.*

**DEN VEJ JEG GÅR**

*Agrona:*

Jeg fødtes med en evne jeg tak'nem'lig for  
Det forpligter mer' og mer' som tiden går  
Den gi'r sjæl, den gi'r ånd

Du' min lillesøster, du har kræfter som jeg  
men du har valgt at vandre ad mørkets vej  
men vend om, tag min hånd

Du betræder dunkle stier, der' mørke i dit sind  
Du kan stadig ændre retning og lukke lyset ind  
Jeg vil lede dig på vej

Jeg har valgt den vej jeg går  
Jeg har valgt det sted jeg står  
Om der så går 1000 år  
vil jeg stå ved den vej jeg går  
Den vej jeg går

*Mortiana:*

Vi fødtes samme sted, er samme kød og blod  
Men er slet ikke ens - det trod' jeg du forstod  
Men fyr løs – spil dit spil

Kun den stærke overlever – la' den svage dø  
Vis din styrke kære søster, du får ét forsøg  
En af os – må gå til

Du har følt dig overlegen, ja, hævet over mig  
og troet du alene kendte til den rette vej  
Men hva' hvis du tog fejl?

Jeg har valgt den vej jeg går  
Jeg har valgt det sted jeg står  
Om der så går 1000 år  
vil jeg stå ved den vej jeg går

*Agrona:*

Vi har valgt den vej vi går  
Vi har valgt det sted vi står  
Om der så går 1000 år

*Mortiana:*

Vi er samme kød og blod  
Det trod' jeg du forstod  
La' den svage dø

*Agrona:*

*Begge:*

Vil jeg stå ved den vej jeg går  
Den vej jeg går!

*Sang nr. 13.*

**BRYLLUP I DET GRØNNE**

*Marian:*

Hvis vi stod ved verdens ende der hvor alting hører op  
vil' du stadig få mit ja og ikke nej

*Robin:*

Hvis vi stod og balancerede på bjergets høj'ste top  
vil' du stadig få et ja fra mig

*Sean:*

Hvis vi stod ved en vulkan og ikke turde kikke ned  
vil' du stadig få mit ja og ikke nej

*Scarlet:*

Hvis vi stod i'n kæmpe sværm af myg og mærked' hvo'n de bed  
vil' du stadig få et ja fra mig

*Alle:*

Her blandt de grønne træ'r hvor alt det skønne er  
der vil vi trække vejret, glatte panden  
Midt i naturens skød - så tæt på liv og død  
der vil vi række hånden til hinanden

*Miran:*

Hvis vi stod i buldermørke og vi ingenting ku' se  
vil' vi stadig mærke lyset vise vej

*Erin:*

Hvis man spurgte om vi tro'de på mirakler kunne ske  
vil' I få et kæmpe JA fra mig

*Muck:*

Hvis man vågned' op en morgen li' så fattig som en lus  
og ens morgenmad bestod af muggen steg  
og blev spurgt om man ku' leve uden penge eller hus  
vil' man sige ja men mene nej

*Lille Johnna:*

*Alle:*

Her blandt de grønne træ'r hvor alt det skønne er  
der vil vi trække vejret, glatte panden  
Midt i naturens skød - så tæt på liv og død  
der vil vi række hånden til hinanden

*Alle:*

Åh åh åh na na na ...etc.  
Her blandt de grønne træ'r hvor alt det skønne er  
der vil vi trække vejret, glatte panden  
Midt i naturens skød - så tæt på liv og død  
der vil vi række hånden til hinanden

**Sang nr. 14.**

**GOD NOK**

*Prins John:*

Der' altid onde i et eventyr  
Faktisk er jeg skam den flinkeste fyr  
der bare trænger til et skulderklap  
og sværdet jeg har er en teater-atrap

*Mortiana:*

Det' ikke altid let og vær' en heks  
Tror problemet skyldes et søsterkompleks  
*T. U. S.:*  
Og inderst inde er jeg sød og go'  
*Sheriffen:*  
Og vi er startet til psykolog  
*Alle "onde":*

**Han si'r:**

Du' go' nok som den du er  
Du ska' bare ku' li' den du er indeni  
Du' go' nok som den du er  
Det er ren terapi  
Se i spejlet og sig  
at du er go' nok - go' nok  
Ve' hvad du' værd

*Sheriffen:*

*Alle "onde":*

Jeg er go' nok som den jeg er  
Du' go' nok - du' go' nok - du go' nok  
som den du er

*Rosalinde:*

*Søster Tuck:*

Og det' da muligt at man bli'r lidt grov  
af at bo midt ude i den grønne skov  
Når man spænder buen lidt for vidt  
så er det skam kun fordi man har det lidt skidt

*Erin:*

*Miran:*

*Agrona:*

*Jackie:*

Og husk nu på du fødes åben og glad  
Du elsker hver dråbe, hvert insekt eller blad  
Så prøv at holde fast i barnets tro  
Ja, bare stol på du er go'

*Søster Tuck:*

*Alle:*

**Husk på:**  
Du' go' nok som den du er  
Du ska' bare ku' li' den du er indeni  
Du' go' nok som den du er  
Det er ren terapi  
Se i spejlet og sig  
at du er go' nok - go' nok  
Ve' hva' du' værd  
Du er go' nok som den du er

Du' go' nok - du' go' nok - du go' nok  
som den du er